

Ekonominin can damarı olan KOBİ'lerden ve bilişim aracılığıyla dönüşümlerinden bahsetmek üzere bir kez daha bir araya geldik.

Türkiye Bilişim Derneği olarak bu alandaki uğraşlarımızın gerçekten haddi hesabı yok. Bu yıl ile birlikte Ankara İstanbul ve İzmir de toplam 9 etkinlik düzenlemiş oluyoruz.

Raporlarımız ve yayımladığımız kitaplar ve ayrıca dolaylı olarak başka etkinliklerimizde de kapsanan bu çaba uzun yıllardır KOBİ'lerimiz için mutlaka fayda sağlamış olsa da, bu gün henüz tam bir dönüşümün getireceği standartlara ulaşamamıştır.

KOBİ'ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturmasının yanı sıra yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedir.

Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ'lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir.

Ancak, Ülkemizdeki KOBİ'lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının arkasında bazı nedenler var:

Sorunlar finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansımaları ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasından kaynaklanmaktadır.

Dijitalleşen dünyada, değişim ve dönüşümü KOBİ'lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz.

Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları, değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ'lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.

Bu destekler, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

TBD'nin genlerinde sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir STK olmak vardır.

Bu doğrultuda TBD; inisiyatif olarak, KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sağlanması, gelişimlerinin desteklenmesi ve rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla işbirlikleri kurarak katkı sağlamaya devam etmektedir.

TBD olarak KOBİ'lerimizin daha güçlü markalarla dünya pazarına girmesi gerektiğini uzun yıllardır dile getirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda "Marka Ajansının" kurulmasını ve ihracatçı KOBİ'lerin desteklenmesini önceliğimiz olarak görüyoruz.

TBD olarak Avrupa bilişim politikalarını belirleyen ve Avrupa'nın bilişimde en büyük sivil toplum kuruluşu olan Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) ile ortaklığımız devam ediyor

Sevgili Bilişimciler,

Sizlere 2012 yılında TOSYÖV Başkanı iken İTİP İş Zekası Toplantısında yaptığım konuşmadan bir alıntı ile seslenmek istiyorum..

Bizler her zaman içinde olduğumuz ortamların öncüsü olduk; aynı topraklarda yaşadığımız insanlardan 10 yıl-20 yıl ötede yaşadık. Onlara ileriye, geleceği gösterdik; onları eğittik, bilgilendirdik, değiştirmeye çabaladık.

Bir ölçüde başarılı da olduk. Şimdi, yeni bir sınavla karşı karşıyayız. Sizleri, içinde yaşadığımız, şu ana dek kimi göstergelerle özetlemeye çalıştığım, hiç de iç açıcı olmayan gerçeği dönüştürmek üzere adım atmaya çağırıyorum.

Eğitimciler diyor ki "gerçek devrimci/eğitimci için eylemin nesnesi, öteki insanlarla birlikte değiştireceği gerçekliktir; yoksa öteki insanlar değil!"¹ Öyleyse bizim hedefimiz de gerçekliği değiştirmek olsun!

Sizler iyi eğitim almış, ince zevkler edinmiş, görece mutlu yaşayan, yüz akımız olan bir meslek kitlesinin üyelerisiniz.

Dilerim ki bu özelliklerinizi, bu önemli niteliklerinizi, pazarladığınız, sattığınız ürünlerle yaşamına dokunduğunuz insanlara da aşılayınız.

Dilerim ki onları yalnızca alıcı/müşteri konumunda, karşınızdaki kişiler olarak değil, bu ülkeyi birlikte güzelleştireceğiniz yol arkadaşlarınız olarak benimseyiniz.

Ne yazık ki pek çok kişi için önemli olan var olmaktan çok sahip olmaktır! Öyle şeyler yapalım ki alıcılarınız/müşterileriniz bir şeye sahip olunca, sizin ürünlerinizi satın alınca iş bitmesin! Onlara, sahip olmanın ötesini

gösterelim.

2012 yılında bu söylediklerimi şu anda yine dile getirmek ihtiyacı duyuyorum çünkü koşullar ne yazık ki çok da farklı değil.

Değerli Katılımcılar

TBD olarak kaybedilecek zamanımızın olmadığını düşünüyoruz.

KOBİ'lerimizin dijital dönüşümlerinin sağlanamamış olması, küresel pazarda rekabet gücümüzün azalmasına ve ülkemiz açısından da beka sorunu oluşmasına neden olabilecektir.

Bu da en belirgin endişelerimizden biridir.

Her zaman söylediğimiz gibi bu konuda elbirliği ve koordinasyon en büyük ihtiyacımızdır.

Daha sonra hayıflanmamak için bu gereksinim her zamankinden daha çok ciddiye alınmalıdır. Üniversiteler, STK'lar, büyük holdingler, teknoparklar, finans kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, belediyeler ve tüm karar vericiler belirli bir plan içerisinde KOBİ'lerin gelişimini desteklemek zorundadır.

Saygı sevgi